



JAARVERSLAG

2023

Het zesde jaar in beeld

*“Hoe wij tegen de dood
aankijken, bepaalt hoe
wij in het leven staan”*

- Dag Hammerskjöld -

Stichting
to **R**ituals
to **R**oot
BEWUST LEVEN EN STERVEN



Inhoudsopgave

Inleiding.....	2
Doelstelling stichting en bestuur	2
Afscheid gewaardeerd stagiair	2
Activiteiten	2
Eigen locatie met Troosttuin, Stiltepad en Bezinningsplek	3
<i>Huize Windekind</i>	3
Troosttuin/Stiltepad/Bezinningsplek.....	3
Locatie voor opnames van VPRO Kinderserie.....	3
Viering 5 jarig bestaan Houten jubileum	4
Waarom een Open Dag en officiële opening van het Stiltepad?.....	4
Wereldfietsdag tijdens de Open Dag	4
Eregast Jerzy Soutekouw Directeur Humanitas.....	4
Bedside Singers zingen voor de ziel op reis.....	4
Jos Bregman kunstenaar	4
Vlaggen van Verbinding	4
Geboren worden en sterven ervaringsverhaal	5
Overige activiteiten Open Dag.....	5
Nabeschouwing	5
Ambassadeur Namen Blijven	6
Ontwikkelingen rondom workshop Liefdevol Levenseinde	6
De workshop en de gids	6
Uitbreiding workshop en samenwerking Stichting Amaruq en Monique Dhooge	7
Landelijk Expertisecentrum Sterven en Liefdevol Levenseinde	7
Overige zingevingactiviteiten	7
Verdiepingsmiddag ‘Uit de kist’	7
Verdiepingsmiddag Diep Luisteren	7
Deelname Vergankelijkheidsdag	7
Huiskamergesprekken van betekenis	7
Uitgevoerde Rituelen.....	8
Samenvatting zingevingactiviteiten 2022	8
Eigen ontwikkeling en deskundigheidbevordering	8
Externe partijen en samenwerkingen op een rij.....	8
Financieel verslag	8
Vooruitblik 2024.....	9



Inleiding

2023 was een jaar waarin de stichting haar 5-jarig bestaan vierde, een Houten Jubileum met veel zingevingactiviteiten. Alle gebruikelijke verdiepingsmiddagen, workshops en andere aanvragen gingen daarnaast gewoon door. Er blijkt onverminderd behoefte aan verbinding, verdieping, verzachting en rituelen. Als stichting bewegen we mee in wat er nodig is en op locatie maken we dankbaar gebruik van de Troosttuin met Stiltepad en Bezinningsplek. We kijken terug en werpen kort onze blik vooruit op het jaar dat komen gaat.

Doelstelling stichting en bestuur

Stichting Rituals to Root is een non-profit vrijwilligersstichting in bewust leven en sterven. Wij bieden ritueel- en stervensbegeleiding en brengen vanuit die werkervaring verbinding, verdieping en zingeving. Dit via een breed palet aan zingevingactiviteiten van persoonlijke begeleiding bij vragen tijdens het leven en levenseinde tot groepsactiviteiten als verdiepingsavonden, thema(mid)dagen en (dag)workshops. Vaak op onze eigen locatie in Almere Oosterwold of incompany en op maat.

In 2023 bleef het bestuur ongewijzigd met leden die de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen en hun functie geheel vrijwillig vervulden: voorzitter Zilla van Dijk, secretaris Masja Veerman, penningmeester Eduard Knappe, algemeen leden Lida van Dijk en Robin Zuidam.

Afscheid gewaardeerd stagiair

Esther Oskam, student Geestelijk Begeleider bij de Academie voor Geesteswetenschappen en inmiddels afgestudeerd, liep stage bij ons van 1 oktober 2022 tot 31 augustus 2023. Zei kwam op ons pad via het Centrum voor Levensvragen Almere. Esther bleek een bijzonder waardevolle aanvulling binnen onze werkzaamheden en we zijn wederzijds dankbaar voor de samenwerking. Ze heeft veel voor de stichting en haar werkzaamheden betekent. De start en afronding van de veelzijdige stage kende een welkom- en afscheidsritueel.

Activiteiten

Ook in 2023 is het netwerk benut om onze werkzaamheden breder bekend te maken en onze (mogelijke) activiteiten voor het voetlicht te brengen. Door actieve deelname zijn nieuwe contacten, samenwerkingen en specifieke opdrachten ontstaan. Het vestigingsadres van de stichting 'Windekind' werd gebruikt voor: meditaties, overleggen, vergaderingen, bijeenkomsten, workshops, verdiepingsdagen en (persoonlijke) begeleiding.

Een greep uit de activiteiten:

- 💡 We onderhouden de website grotendeels zelf.
- 💡 Social media kanalen worden ingezet en is een bron van informatie en aanmeldingen voor alle verschillende zingevingactiviteiten
- 💡 Eerste nieuwsbrieven zijn verzonden
- 💡 Deelname aan Kris Kras door Almere, fietsevenement waarbij deelnemers stoppen bij ons voor zingeving
- 💡 Bijeenkomst gehost voor Ondernemers Oosterwold
- 💡 Samenkomst georganiseerd voor INOG (Indische na-oorlogse generatie)
- 💡 Er waren verschillende (vrijwillige) inzetten in stervens- en rouwbegeleiding
- 💡 Hosting van Sangha Almere en mede-organisatie van Oneness meditatieavonden
- 💡 Ontwikkeling en uitvoering van verschillende nieuwe workshops en verdiepingsmiddagen met rituelen en symbolen (zie verder in dit jaarverslag)



- Deelname aan voorbereidingsgroepen VTU-Beurs en Levensrituelen van de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders

Eigen locatie met Troosttuin, Stiltepad en Bezinningsplek

Vier jaar wonen en werken we inmiddels met de stichting in het bijzondere gebied van Almere Oosterwold. Hier is voormalige biologische landbouwgrond ontwikkeld tot een woongebied met duurzaamheid en zelfvoorziening. Er is een gezamenlijk gevoel van community spirit in Oosterwold die helemaal past binnen het gedachtengoed van de stichting. Er wordt door buurtgenoten en andere bezoekers dankbaar gebruik gemaakt van het Stiltepad en de Bezinningsplek.

Huize Windekind

Het fijne warme houten en duurzame huis waar de stichting mag vertoeven is vernoemd naar het mystieke figuur in het boek *De kleine Johannes* van Frederik van Eeden. De kleine Johannes voelde zich fijn en geborgen bij Windekind, die veel wist over de natuur en op avontuur ging. Dat gevoel brengen we graag over aan onze gasten. We wonen en werken aan de Frederik van Eedenweg in Almere Oosterwold, vernoemd naar de huisarts, psychiater, filosoof, schrijver en wereldverbeteraar. Dat past als gegoten bij dit gebied en de werkzaamheden van de stichting.

Huize Windekind rustig gelegen in het groen aan een bosstrook met een bescheiden ruimte voor workshops, lezingen, zingevingsactiviteiten en verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd door de stichting.

Troosttuin/Stiltepad/Bezinningsplek

In Oosterwold staan geen schuttingen en bezoekers worden uitgenodigd om langs ieders terrein te wandelen. In deze open setting is in 2023 vaker gebruik gemaakt van wat de Troosttuin te bieden heeft. Verbinding, verdieping en zingeving als pijlers in bewust leven en sterven vormen de basis van de paden die om de Troosttuin, boomgaard, stadslandbouw en Windekind leiden. Waaronder een stilte- en beeldenpad dat uitnodigt om de bezinningsplek te bezoeken voor verinnerlijking. De bezinningsplek is bij de lemniscaatvormige vijver met uitzicht op een treurwilg. Hiermee verbinden wij ons met gasten, bezoekers en buurtgenoten. De plek wordt tevens benut door deelnemers aan onze activiteiten. Maandelijks is er een nieuwe tekst of gedicht te lezen die uitnodigt om te bezinnen of een eigen ritueel uit te voeren. Er wordt door buurtgenoten en andere bezoekers dankbaar gebruik gemaakt van het Stiltepad, de andere paden én de Bezinningsplek.

Locatie voor opnames van VPRO Kinderserie

In het voorjaar stond er een locatiescout bij ons voor de deur. Of onze woning gebruikt mocht worden voor een kinderserie van de VPRO die online aangeboden zou worden. Na het script te hebben mogen lezen en daar een diepere laag met hedendaagse thema's in te ontdekken (voor alleen vermaak voelde niet goed), besloten wij om Windekind plus tuin/kas hiervoor beschikbaar te stellen. Die opnames vonden plaats in de maand augustus, wat resulteerde in een mooi bedrag aan de stichting voor meer bewustzijn rondom de stervende mens.



Viering 5 jarig bestaan | Houten jubileum

Waarom een Open Dag en officiële opening van het Stiltepad?

Vanaf het ontstaan van de Stichting en de plannen om een Troosttuin te realiseren is er een verlangen hier iets officieels mee te doen, om deze plek van betekenis te markeren. En het licht te werpen op ons werk in bewust leven en sterven en anderen daarin mee te kunnen nemen. Omdat we 5 jaar bestaan, deelnemers en hulpvragers vanuit heel Nederland naar de stichting in Almere komen, willen we graag meer lokaal wortelen. Juist ook hier duurzame verbindingen aangaan. Wij zijn een Almeerse stichting in Oosterwold gevestigd. We hopen dat meer geïnteresseerden ons weten te vinden en onze plek benutten voor bezinning. Een nieuwsvideo van Stiltepad en Bezinningsplek onderop deze pagina: <https://www.ritualstoroot.nl/houten-jubileum-3-juni/>

Wereldfietsdag tijdens de Open Dag

De deuren zijn de hele dag open en de activiteiten en herdenkingsmogelijkheden in en rondom Huize Windekind zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerde deelnemers. De bestuursleden en onze vrijwilligers zullen deze dag in goede banen leiden.

Onze open dag valt samen met Wereldfietsdag. Een mooie gelegenheid om gehoor aan te geven. Er is beperkte parkeergelegenheid en daarom vragen wij bezoekers om zoveel mogelijk op de fiets te komen.

Eregast Jerzy Soutekouw | Directeur Humanitas

Betrokken Almeerder, voormalige Almeers wethouder Sociaal Domein en huidig Directeur Humanitas, opende officieel het Stiltepad. Hij verrichtte voor ons de handeling en daar zijn we Jerzy, een man met een sociaal hart, erkentelijk voor.

Bedside Singers | zingen voor de ziel op reis

Bedside Singers Almere zijn warme zangers die zacht a capella zingen voor de zieke en stervende mens. De stichting wil hun werk graag in het licht plaatsen: na de officiële opening gaan zij ons voor in het ritueel verklanken op het Stiltepad en de Bezinningsplek. Er is een fijne samenwerking met deze zingende weldoenders. <https://bedsidesingers.nl/almere/>

Jos Bregman | kunstenaar

Jos Bregman is een Oosterwoldse kunstenaar die geogoste stadsbomen uit de gulzige tanden van de versnipperaar en het helle vuur van de biomassacentrale houdt. Dat deed hij met behulp van zijn publiek. Jos bood uitleg over een kunstwerk op zijn eigen wijze. We ontvingen een betekenisvol stuk hout van zijn hand en wij gaven hem onze postcodes. Zo kunnen we grofweg zien hoe alle stukken hout zich verspreiden over het land. Met het hout verspreidt zich ook alles wat deze dag is aangereikt en beleefd werd. Een mooie fusie van digitaal en tastbaar! www.natureaccess.nl

Vlaggen van Verbinding

In de Troosttuin waren tussen de fruitbomen touwen gespannen. De basis van een Troostguirlande die tijdens de dag vorm kreeg door bezoekers van de open dag. Er lagen stukken katoen die via stof tot nadenken gemaakt zijn tot een persoonlijke Vlaggen van Verbinding. Er werd herdacht, herinnerd en geëerd. De Vlaggen van Verbinding werden door ieder zelf opgehangen en gaven hun boodschappen via de elementen aan de omgeving af.



Geboren worden en sterven ervaringsverhaal

In een maatschappij waar de dood nog steeds maar moeilijk bespreekbaar is, mogen baby's het allerm minst van iedereen dood gaan. Michelle ten Berge en Claudia Dijk vertelden over hun persoonlijke ervaringen met de dood in hun eigen leven en die in hun werk. Wat de overeenkomsten zijn en de verschillen. En vooral over wat de gevolgen zijn in de geboortezorg, als de dood er niet mag zijn en hoe het is als die er wel mag zijn. Na afloop keken we met elkaar wat we herkenden en meenemen van wat Michelle en Claudia met ons deelden. We verkenden met elkaar waar we parallellen ontdekten vanuit onze eigen ervaring.

Overige activiteiten Open Dag

Gedurende de dag zijn er naast de officiële opening in de morgen: **Vlaggen van Verbinding**, een hedendaags ritueel om te herdenken, mogelijkheden om gedichten te beluisteren in **Woorden van Waarde** en hun effect tot je te nemen, om gehoord te worden door een Luistermeester, het **Stiltepad te lopen** of naar een interactief ervaringsverhaal over Geboren worden en sterven. te komen en te praten over **Geboren worden en Sterven, De Parallellen**.

Nabeschouwing

Uitbundige zonschijn, een vriendelijke bries, fluitende vogel en ritselen bladeren boden de bedding voor onze Open Dag vanwege ons Houten Jubileum op 3 juni. Vanaf 10 uur komen de eerste zorgzame vrijwilligers binnen, de Bedside Singers ook op de fiets om vervolgens samen in te zingen, Jos Bregman met zijn in stukken gezaagde schijven en de vrijwillige fotograaf klikt alvast kiekjes rondom Windekind in de Troosttuin. Koffie, thee en lekkers staan klaar en bezoekers druppelen binnen. Wanneer onze ere-gast Jerzy Soetekouw zich laat zien wandelen we over het Prikkelpad en verzamelen we ons op het akker.

Er is een welkom en een voorwoord waarna Jerzy indrukwekkend spreekt over het belang van verdieping en verbinding in onze samenleving, zijn eigen privéleven en refereert aan de dit jaar overleden grondlegger van Almere Oosterwold, Adri Duivesteijn. Het touw wordt doorgeknipt en de Bedside Singers Almere gaan ons voor in klank. Zij kussen het Stiltepad en de Bezinningsplek wakker. Als stoet volgen wij met voetstappen van vrede om vervolgens te worden opgevangen door Jos Bregman die ons meeneemt in de geschiedenis van de Iep en uitleg biedt aan de Boombom waar wij allemaal een scherf van meenemen.

De hele dag kwamen en gingen de deelnemers, maakte ze een Vlag van Verbinding, werd er diep naar ze geluisterd en liepen ze het Stiltepad. De sfeer was open en sereen, veilig en geborgen, groots en intiem waardoor de verhalen en ervaringen konden worden gedeeld om zich te vermengen met de wind.

Het verhaal van Michelle ten Berge en Claudia van Dijk over Geboren worden en sterven trok veel belangstelling en was diep rakend. In het kringgesprek na afloop werden de eigen uiteenlopende persoonlijke visies op sterven gedeeld. Er was tijd te kort en het verlangen naar een vervolg werd neergelegd bij ons. Daar willen we gehoor aan geven.

Er zijn verbindingen gelegd, diepgaande gesprekken gevoerd, wezenlijke ervaringen gedeeld en rituelen uitgevoerd. Alle bezoekers met hun eigenheid, Jerzy Soetekouw, Directeur Humanitas, de Bedside Singers met zielenzang, Jos Bregman met de boombom, de 5 vrijwilligers die liefdevol



hielpen met meedragen, Michelle ten Berge en Claudia van Dijk met het hun waardevolle intense boodschap, de fotograaf Leo Bezembinder voor de beelden en Eloïne Prins Kindt voor marketing hulp.

Intens dankbaar zijn we voor iedereen die bijdroeg aan deze dag van verbinding en diep luisteren!

Ambassadeur Namen Blijven

De stichting is ambassadeur van Namen Blijven en hielp actief mee in promotie. In 2023 vond het doorgaand drukbezochte Namen Blijven met de herdenkings- en herinneringsmogelijkheden weer plaats, dit keer zonder een actieve bijdrage vanuit de stichting. www.namenblijven.nl

Ontwikkelingen rondom workshop Liefdevol Levenseinde

Deze hooggewaardeerde workshop in het landschap van Palliatieve zorg is sinds 6 jaar een belangrijk aanbod (in coaching op het gebied) van stervensbegeleiding voor naasten en bedient een bredere doelgroep. De workshop levert een bijdrage aan bewust leven en sterven door kennis te delen over het stervensproces en het taboe van praten over de dood te doorbreken. Een greep uit de deelnemers: (Mantel)zorgers voor een dierbare, professionals en vrijwilligers rondom sterven zoals begeleiders bij sterven, uitvaarten en rouw, ritueelbegeleiders, POH-ers, coaches en deelgenoten die overwegen stervensbegeleider te worden.

De workshop en de gids

De workshop Liefdevol Levenseinde is een verdiepingsdag waarin een groep tot 8 personen met elkaar en dit thema aan de slag gaat in theorie én praktijk. Er wordt geleerd hoe men een dierbare liefdevol kan ondersteunen in het grootste levensproces, afscheid van het leven. Dit gezamenlijk aangaan met een dierbare is een van de meest liefdevolle, intense en bevredigende levensprocessen die een mens kan beleven. De dag is inclusief een biologische vegetarische lunch en wordt begeleid op vrijwillige basis. De onderwerpen:

- 💡 Wat sterven voor jou betekent?
- 💡 Het Sterfproces
- 💡 Spirituele communicatie
- 💡 Rituelen
- 💡 Fysieke zorg
- 💡 Voorzorg, zelfzorg en nazorg

De praktische gids in Levens- en stervenswijsheid wordt meegegeven wanneer de workshop liefdevol levenseinde is gevolgd. De gids is geschreven om te helpen van sterven een liefdevol proces te maken en als naslagwerk te gebruiken.

Liefdevol Levenseinde in 2023 meerdere keren gehouden op onze locatie en in Gemert door Monique Dhooge. Helaas kon Yari de Buel de workshop in 2023 niet geven in Arnhem vanwege haar gezondheid.

Waardering

Inmiddels is er een behoorlijke verzameling evaluatieformulieren door de jaren opgebouwd. 92% van alle deelnemers vulde een formulier in. Naast tips en andere waardevolle informatie is de stichting



diep tevreden over de 8,8 gemiddelde score op een schaal van 1 op 10.

<https://www.ritualstoroot.nl/liefdevol-levenseinde-2/>

Uitbreiding workshop en samenwerking Stichting Amaruq en Monique Dhooge

De wens is om ooit landelijk dekkend te worden met Liefdevol Levenseinde werd bekrachtigd door mooie samenwerkingen met Stichting Amaruq (Yarí Amaruq) in Arnhem en Monique Dhooge nabij Gemert. Liefdevol Levenseinde wordt door hen volgens bestaand concept gegeven en met gewaarborgde kwaliteit.

Landelijk Expertisecentrum Sterven en Liefdevol Levenseinde

Om invulling te geven aan de wens voor landelijke dekking zijn voorzichtig gesprekken gestart tussen Stichting Rituals to Root en Landelijk Expertisecentrum Sterven. We hopen hiermee door te gaan en meer nieuws te kunnen brengen in 2024.

Overige zingevingactiviteiten

Verdiepingsmiddag 'Uit de kist'

Verdiepingsmiddag Uit de kist belicht de eigen (on)sterfelijkheid en bewustwording wat voor jou belangrijk is bij sterven. Het is voedend, verdiepend en verbredend op Liefdevol Levenseinde. In het bijzonder aan te raden voor professionals en vrijwilligers rondom sterven.

<https://www.ritualstoroot.nl/uit-de-kist/> In 2023 werd deze verdiepingsmiddag een aantal keer gehouden in Almere.

Verdiepingsmiddag Diep Luisteren

In een nieuw ontwikkelde interactieve middag in Diep Luisteren oefenen we en worden ons meer bewust hoe juist diep luisteren bijdraagt aan heling en verbinding met de ander zonder energieverlies voor onszelf. We bewegen van horen naar werkelijk diep luisteren en van een empathische houding naar compassievol aanwezig zijn. Deze verdiepingsmiddag is in 2023 op een aantal middagen gehouden op onze locatie, waarvan één middag speciaal voor de Bedside Singers Almere. <https://www.ritualstoroot.nl/diep-luisteren/>

Deelname Vergankelijkheidsdag

Vergankelijkheidsdag is in 2019 ontstaan als gevolg van een blog door palliatief journalist Rob Bruntink. Een jaarlijkse Vergankelijkheidsdag, waarop burgers stilstaan bij het feit dat zij allen sterfelijk zijn. Voorbeelden tref je aan op: <https://www.vergankelijkheidsdag.nl/>

Rituals to Root participeerde ook in 2023 met **Huiskamersgesprekken van Betekenis**, het thema was "Vergankelijkheid".

Huiskamergesprekken van betekenis

Nieuwe mogelijkheid om gratis deel te nemen aan vrijblijvende gesprekken in de geborgenheid van onze huiskamer. In 2023 was er aandacht voor de thema's "Vergankelijkheid" en "Ruimte voor Rouw". <https://www.ritualstoroot.nl/huiskamergesprekken-van-betekenis/>



Uitgevoerde Rituelen

Tijdens de werkzaamheden door het jaar heen werden bij vergaderingen en overleggen, ook online, verschillende openingsrituelen en momenten van bezinning verzorgd alsmede gezamenlijke openingen en afsluitingen. Dit biedt een bedding voor bijeenkomsten. Ook bij persoonlijke begeleiding, rouw, en uitvaarten speelden rituelen op maat een belangrijke rol.

Samenvatting zingevingsactiviteiten 2022

- ♦ Dagworkshop **Liefdevol Levensende** <https://www.ritualstoroot.nl/liefdevol-levenseinde-2/>
- ♦ Verdiepingsmiddag **Uit de kist** <https://www.ritualstoroot.nl/uit-de-kist/>
- ♦ Verdiepingsmiddag **Diep Luisteren** <https://www.ritualstoroot.nl/diep-luisteren/>
- ♦ Huiskamergesprekken van Betekenis <https://www.ritualstoroot.nl/huiskamergesprekken-van-betekenis/>
- ♦ Verschillende overige activiteiten <https://www.ritualstoroot.nl/activiteiten/>

Eigen ontwikkeling en deskundigheidbevordering

Deelname aan:

- ♦ Symposium *Inclusieve rituelen* via UVH – Online
- ♦ Masterclass *Grief as a window to existential awareness* – online
- ♦ Webinar *Gesprekken over Zingeving* – Geestelijke verzorging thuis
- ♦ Webinar *Diversiteit en inclusie*

Externe partijen en samenwerkingen op een rij

De stichting participeerde in een aantal initiatieven van belang gedurende het jaar:

- ♦ Onderdeel hulplijn 24/7 www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl
- ♦ Vertrouwenscontactpersoon voor VMCA <https://www.vmca.nl/vertrouwenscontactpersoon>
- ♦ Samenwerking met www.bezinningshuis.nl in aanbod bij Sterven en Rouw en versterking van elkaars besturen door deelname
- ♦ Samenwerking Stichting Amaruq voor Liefdevol Levensende <https://amaruq.nl/>
- ♦ ‘Monique Dhooge rituele levensbegeleiding’ voor Liefdevol Levensende Regio Gemert/Helmond <https://moniquedhoogerituelelevensbegeleiding.nl/>
- ♦ Coalitie Stad (G)oud in Almere, netwerken en aanbieden lokale zingevingsactiviteiten
- ♦ “DIJK.ontroerend goed” gezamenlijke ondersteuning en samenwerking
- ♦ Deelname aan voorbereidingsgroepen VTU-Beurs en Levensrituelen van de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders <https://www.lbvr.nl/>
- ♦ Centrum voor Levensvragen Almere <https://www.cvl-flevoland.nl/>
- ♦ Aangesloten bij OCO Almere – Flever <https://flever.nl/project/ocoalmere/>
- ♦ Tot Zover | Doodgewoon in de klas <https://www.totzover.nl/onderwijs/>

Financieel verslag

In 2023 zorgden de workshops voor een gestage stroom aan donaties. Daarnaast waren er subsidie en donaties voor de jubileumdag en een donatie n.a.v. de filmopnames in en rond Windekind. De kosten wisten we ook dit jaar weer laag te houden. Alles bij elkaar voldoende om de kosten te dekken en een bescheiden positief resultaat te boeken, zodat de financiële gezondheid en



continuïteit gewaarborgd zijn. Ook biedt het ruimte om deelnemers aan workshops met beperkte draagkracht te verwelkomen zonder een eigen bijdrage.

Balans per 31-12-2023

	Activa	Passiva	
Bedrijfsmiddelen	€ -	Eigen vermogen	€ 8.841,87
Voorraden	€ 20,00	Crediteuren	€ -
Debiteuren	€ -		
Rekening courant	€ 8.821,87		
Totaal	€ 8.841,87		€ 8.841,87

Baten en lasten 2023

	Baten	Lasten	Resultaat
Donaties & subsidies	€ 6.570,20		
Communicatie & promotie		€ 1.041,32	
Ritueel & workshop attributen		€ 138,68	
Reiskosten algemeen		€ 176,96	
Organisatie & opleiding		€ 452,72	
Zingevingactiviteiten (o.a. WSL & UDK)		€ 1.192,83	
Overig (o.a. donatie LES)		€ 549,00	
Totaal	€ 6.570,20	€ 3.551,51	€ 3.018,69

Vooruitblik 2024

2024 zullen de gebruikelijke activiteiten worden voortgezet en zal een landelijke uitrol van de workshop Liefdevol Levensende onze aandacht vragen. Verder het verdiepen van huidige samenwerkingen en:

- Landelijk Expertisecentrum Sterven voor Liefdevol Levensende
- Ontwikkeling van nieuwe workshop Rituelen Ontwerpen